

"Helaas, het feest ging niet door! Is dat erg? Nee, maar jammer is het wel!" – Piet Huige

Nieuwsbrief

Allerbeste leden,

Afgelopen maanden zijn voor ons allen anders verlopen dan verwacht. Thuis werken, thuis leren, en een hoop afgelaste evenementen. Zo hebben wij als vereniging ook meerdere vervelende, maar noodzakelijke beslissingen moeten nemen. Gelukkig zijn er in de paardenwereld ook genoeg initiatieven getroffen, zoals de (online) meetmomenten, online trainingen, en kunnen we per 1 juli weer wedstrijden organiseren! Kortom, genoeg met jullie te delen in deze nieuwsbrief.



Contents

Terugblik	2
Toekomst	3
Algemeen	4





Terugblikken?

Mis je de “goeie oude tijd” dat we in wedstrijdtenuue daadwerkelijk op pad mochten? Gelukkig hebben we dankzij Joke Schipper nog genoeg foto’s in ons foto album staan! Benieuwd? Klik dan [hier!](#)

AFGELASTE EVENEMENTEN

De Weelruiterdag

De 2e editie van de Weelruiterdag was al volledig gepland, toen COVID-19 ook in Nederland doortrok. Wij waren genoodzaakt een week van te voren alle inschrijvingen te moeten teleurstellen. We hadden leuke namen bereid gevonden om af te reizen naar Nisse, en een fantastisch leerzame clinic te organiseren: Dominique Filion en Michel Hendrix. Wij hopen op volgend jaar, wat in 't vat zit, verzuurt niet! – De Jeugdcommissie

Het Jubileum

In Januari 1970 was de oprichtingsvergadering van onze, toen nog Rijvereniging de Weelruiters. Dit jaar dus 50 jaar geleden. Om dit heuglijk feit te vieren stond een groot feest gepland. Maar zoals voor heel veel evenementen en festiviteiten die dit voorjaar en zomer gepland stonden, gooide het Covid 19 virus behoorlijk roet in het eten. We hadden een commissie ter voorbereiding van een en ander aangesteld en het plan was een reünie en een seventies feest te organiseren, gekostumeerd en wel! Hoe leuk had het kunnen zijn om de velen die ooit lid geweest zijn, en de huidige leden, in een feestelijke setting weer eens te ontmoeten, om samen onder genot van hapjes, drankjes en natuurlijk dansbare muziek dit jubileum te vieren, en herinneringen op te halen. Helaas, het feest ging niet door! Is dat erg? Nee, maar jammer is het wel! Gelukkig dat er nog geen echte voorbereidingen getroffen waren, behalve wat brainstorm sessies, zodat we geen verspilde moeite en kosten gehad hebben. We denken niet dat een echt feest, met veel mensen in een feesttent, dit jaar nog mogelijk en wenselijk is. Een verjaardag vier je als je jarig bent en niet een jaar later! Vandaar dat we als bestuur besloten hebben pas weer een jubileum te vieren bij het volgende lustrum, dus bij het 55 jarig bestaan in 2025. – Piet Huige

Jumpin' de Weel

Zo rond deze tijd zouden we normaal gesproken mega druk zijn met voorbereidingen voor Jumpin de Weel. Maar zoals bekend hebben we al maanden geleden als bestuur en stichting moeten besluiten de Jumpin 2020 te cancellen vanwege de corona crisis. Erg jammer natuurlijk en hoe dichterbij de Jumpin, hoe groter het gemis! Het gemis van vergaderingen van zowel bestuur als commissies, inkopen doen, nog eens bespreken, opbouwen, wedstrijden, drukte en feest! Dat moet allemaal wachten tot volgend jaar! Het heeft natuurlijk ook voordelen, want wat hebben we nu een boel tijd over! Tijd die de meeste van ons alweer op een andere manier ingevuld hebben. Geniet er maar van want volgend jaar hopen we dat we weer als vanouds ons kunnen uitleven op Jumpin de Weel 2021. Geniet van de vakantie, geniet van de zomer! – Kees Willeboer



NIEUWE WEDSTRIJDEN

Zoals eerder benoemd, mogen er per 1 juli weer wedstrijden worden georganiseerd! Zo hebben we voor jullie de volgende data om in de agenda te zetten:

- **8 en 9 augustus** – springwedstrijd
- **18 en 19 augustus** –middag/avond dressuurwedstrijd
- **6 september** – springwedstrijd

Naast de wedstrijden zien we jullie ook graag **13 september** voor de jaarlijkse clubkampioenschappen!

Uiteraard zullen wij de maatregelen en richtlijnen omtrent COVID-19 in acht nemen. Wij kijken er naar uit jullie te mogen verwelkomen, en hopen op mooie resultaten, blije winnaars en heel veel plezier!



Vooruit denken!

We hebben nu in ieder geval genoeg tijd om stil te staan, na te denken, en vooruit te kijken. Daarom willen wij jullie het volgende vragen: waar kijk je nu echt naar uit? Wat moeten wij als vereniging écht organiseren als de maatregelen wat meer worden versoepeld? Heb je leuke ideeën, vertel het ons! Stuur ons een berichtje via onze social media!



@deweelruiters



De Weelruiters

PSV De Weelruiters



Agenda:

- 8/9 augustus –
springwedstrijd
- 18/19 augustus –
dressuurwedstrijd
- 6 september –
springwedstrijd
- 13 september –
clubkampioenschappen

ALGEMEEN

Wij waren helaas genoodzaakt de clublessen tijdelijk te staken. Gelukkig kunnen wij de mogelijkheid aanbieden om deze lessen van de zomer in te halen, wanneer we normaal gesproken zomerstop hebben! Heb je hier nog vragen over? Dan kun je contact opnemen met Piet Huige.

Al met al zijn het voor ons allen bewogen tijden, maar zoals gezegd hopen we binnenkort weer samen te kunnen komen. We zijn een actieve vereniging, juist voor ons is het moeilijk om stil te zitten.

“Het gemis van vergaderingen van zowel bestuur als commissies, inkopen doen, nog eens bespreken, opbouwen, wedstrijden, drukte en feest!” – Kees Willeboer

Het is een tijd geweest waar vele van ons pas op de plaats hebben moeten doen, maar de toekomst ziet er mooi uit: als je lang op iets hebt moeten wachten, smaakt het des te beter. Een nog mooier Jumpin' de Weel, een zwaarder beladen jubileum, en nog vele andere leuke samenkomsten van verschillende mensen met één iets wat we allemaal gemeen hebben: passie voor paarden.