

Van de Voorzitter: Tijd voor terugblikken...

Aan het eind van ieder jaar is het een goede gewoonte om het voorbije jaar nog eens te evalueren en alvast wat vooruit te kijken naar het volgend jaar.

PSV de Weelruiters is een actieve vereniging, met nog al wat evenementen en activiteiten op het programma. Omdat we de beschikking hebben over een goed ingericht outdoor wedstrijdterrein, zijn die natuurlijk voornamelijk in het buitenseizoen. Voor wat de springwedstrijden betreft word er door velen betreurd dat er niet meer goede accommodaties in de regio zijn die ook indoor wedstrijden kunnen organiseren.

We begonnen in februari met het vrij springen voor jonge paarden. Er komen blijkbaar nog steeds fokkers van springpaarden bij en het is altijd interessant om te zien en van een vakkundig jury te horen, hoe jou fokproduct het doet in vergelijking met door collegae gefokte cracks.

Eigenlijk was de eerste festiviteit van het jaar, de Nieuwjaarsborrel, natuurlijk ook een happening die we niet mogen vergeten te vermelden. Altijd een gezellige gelegenheid om je clubgenoten onder het genot van een hapje en een glas bubbels alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen!

In Maart werd voor het eerst de "Weelruiters dag" gehouden, deze werd georganiseerd door de jeugdcommissie. Het was een zeer geslaagde dag met voor ieder paardensportliefhebber allerlei interessante clinics en workshops! Een zeer leuk initiatief met een professionele uitvoering door deze groep jonge leden van de vereniging. Dit succes krijgt in het nieuwe jaar dan ook weer een vervolg!

De Paasrit die traditioneel op tweede Paasdag was gepland, werd helaas vanwege te geringe belangstelling afgelast.

We hadden in de maanden april tot en met juli 3 springwedstrijden, 3 dressuurdagen en de Zeeuwse kampioenschappen springen. Daarnaast nog een tweetal oefenspringparcoursen. Op vrijwel alle wedstrijden konden we op voldoende tot veel deelnemers rekenen, het is altijd fijn om te ervaren dat we met zijn allen iets neerzetten waar we de sporters een goede dienst mee bewijzen! De Zeeuwse kampioenschappen springen hebben we dit jaar voor de vierde keer op onze terreinen gehouden. We hebben echter na evaluatie binnen ons bestuur en overleg met het regiobestuur besloten dat we nu de eer maar eens aan een andere vereniging laten. We kunnen nu terugzien op vier mooie kampioenschappen. Maar de extra drukte die het organiseren ervan met zich meebracht, daarbij ook het risico van een keer mindere weersomstandigheden, zo kort voor ons grootste evenement, Jumpin' de Weel, mee wegend en de moeilijk in te vullen bemanning van alle posten met vrijwilligers heeft ons dit doen besluiten.

Jumpin' de Weel werd dit jaar weer zeer goed bezocht, zowel door deelnemers als door publiek. Het succes van deze wedstrijd blijft maar aanhouden! Alom word de ongedwongen, joviale sfeer tijdens wedstrijd en randactiviteiten geroemd! Het kloppend hart van deze organisatie is zeker de inbreng van de vele vrijwilligers die zich iedere keer weer vol overgave inzetten voor hun Jumpin! Zonder die gouden club mensen is de organisatie van een dergelijk evenement niet te doen, de saamhorigheid en sfeer die van deze mensen uit gaat maakt het voor iedereen zeker de moeite waard om dit vol te houden.

Tijdens de regiokampioenschappen deden een aantal Weelruiters goed mee om de ereplaatsen en de daarbij behorende tickets voor de landelijke kampioenschappen in Ermelo.

In het springen pony's: L DE Sienna van de IJssel 1^e, Sakira Rijk 2^e, Springen paarden: B 1^e Yvonne Goetheer, L 1^e Anniek van der Linde, M 1^e en 2^e Marit Huige, Z 1^e Marieke de Bart, ZZ 1^e Marit Huige.

Bij de Dressuur B paarden 1^e Angelique Verstrate, L1 C pony's 1^e Jasmijn Timmerman, M2 Cat D 2^e Marit Verschuure, L1 cat E 2^e Sakira Rijk, M1 cat D 1^e Laura Kole.

Tijdens de Weelruiter clubkampioenschappen in September konden we bij de pony's Sakira Rijk en bij de paarden Rowen Jansen als kampioen huldigen. Deze ongedwongen clubwedstrijd werd ook weer een geslaagde dag, niet in de laatste plaats door het ludieke onderdeel, geblinddoekt een hindernisbaan afleggen. Traditioneel bakte Anja ook weer haar onvolprezen zelf gesneden en voorgebakken frietjes, ze smaakten weer HEMELS!

Buitenom de sportieve activiteiten, zijn er ook weer een aantal culinaire uitpattingen geweest onder aanvoering van onze kook gekke leden. Deze sessies zijn niet alleen gezellig, het keuken team weet iedere keer weer een sterwaardig meer gangen menu met bijpassende wijnen uit de koksmuts te toveren, maar ook goed om de saamhorigheid binnen de vereniging te bevorderen.

Voor het komend jaar gaan een aantal succesnummers op herhaling, maar evenementen die in interesse teveel afgenomen zijn komen niet meer terug op de kalender.

Voor de inzet van iedereen die het afgelopen jaar weer bijgedragen heeft tot het welslagen van alle georganiseerde evenementen van de Weelruiters, willen we jullie vanaf deze plaats hartelijk Dank zeggen en de hoop uitspreken dat we volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen!

Rest mij, ook namens de rest van het bestuur, jullie fijne Kerstdagen en een sportief maar bovenal gezond 2020 toe te wensen!!

Salut Piet Huige

UITNODIGING

5 januari vanaf 17.00 uur zijn jullie van harte welkom in het Juweeltje voor de traditionele Nieuwjaarsborrel!!



ACTIVITEITEN WEELRUITERS 2020

05 JANUARI	:	Nieuwjaarsborrel vanaf 17.00 uur
29 FEBRUARI	:	Vrijspringen voor 3- en 4 jarigen
06 MAART	:	Ledenvergadering
14 MAART	:	NL DOET (klussen op de club)
28 MAART	:	Weelruitersdag
11 APRIL	:	Springwedstrijd
26 APRIL	:	Dressuurwedstrijd
09 MEI	:	Springwedstrijd
06 EN 07 JUNI	:	Dressuurwedstrijd
13 JUNI	:	Jubileum 50 jaar Weelruiters
20 JUNI	:	Springwedstrijd
28 JULI T/M 02 AUGUSTUS	:	Jumpin' de Weel
06 SEPTEMBER	:	Clubkampioenschappen

